

# Steen med det ekstra ben.

*Per Juul*

*Mit navn er Steen diddeliddeliddelum,  
med det ekstra ben diddeliddeliddelum  
Hvorhen jeg går i regn og slud, der peger folk mig altid ud.  
Der går jo Steen, diddeliddeliddelum,  
Med sit ekstra ben, diddeliddedidel.*

Den dag da jeg blev født ved Gud, der fik min far et chok,  
for bleen passede ikke, og så manglede der en sok.  
For jeg var født med et ekstra ben, og tro mig om I vil,  
men i starten der var det svært at se, hvad det ben sku bruges til.  
*Mit navn er Steen...*

Min barndom den var rædselsfuld, men jeg skal ikke klage,  
for stangspring vandt jeg altid, skønt jeg sprang over - uden stage.  
Og når vi legede væddeløb, der var jeg den stærke mand,  
for lige meget hvor stærk de andre løb, så var jeg altid et ben foran.  
*Mit navn er Steen...*

I skolen der gik det temmelig skidt, for jeg var lidt af en snøvlepeter.  
Men jeg lærte hurtigt skridt for skridt, at 3 fod giver 1 meter!  
Jeg talte let på fingrene, og jeg vil ikke lyve. For smed jeg sko og  
strømper, ku' jeg tælle til 24..??

*Mit navn er Ste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Til femogtyve!*

*Mit navn er Steen, diddeliddeliddelum  
Med det ekstra ben, diddeliddeliddelum  
Altid skreg de af fuld hals: Gå nu march! og jeg dansede vals.  
De sagde, din skæbne lille Steen, bli'r politik, med det der ben  
og som minister får jeg det let, for jeg jo selv en taburet.  
For mit navn er Steen, diddeliddeliddelum  
Med det ekstra beeeeeeen diddeliddeliddelum!*